

Verslag sponsorreis 2025, het was weer top

Van 23 oktober t/m 4 november 2025 zijn we met een heel leuke groep naar Nepal geweest. We hebben presentaties en projecten van diverse stichtingen in Nepal bezocht, lekker gewandeld, prachtige tempels en oude koningssteden gezien, het dorpsleven meegemaakt in Dhading, maar bovenal enorm veel indrukken opgedaan.



Van links naar rechts: Jacqueline, Antje, Erik, Bharat, Rob, Irma, Marijke, Sjoerd, Evert, Marijke, Andrea, Radhika, Jorrit, Bert, en rechts Roelof en Marja.

Op 23 oktober vertrekken we met zijn allen van Schiphol en we komen de dag erna al vroeg in Kathmandu aan. Hier worden we zeer hartelijk ontvangen door Bharat, onze reisbegeleider en Radhika met een prachtige krans van Afrikaantjes. We brunchen in ons hotel Thamel Park en starten met een verkenning van de wijk Thamel en Durbar Square, het koningsplein. 's Avonds eten we samen bij restaurant Gaia. Omdat iedereen best moe is, liggen we lekker op tijd in bed.



Zaterdag de 24^e starten we met een bezoek aan Khagendra New Life Home, een huis voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Er zit een ontvangstscomité voor ons klaar met prachtige mala's (kettingen van vruchten) en Krishna leidt ons rond en vertelt over het leven in Khagendra. Ook laat hij zien wat hij allemaal heeft gedaan samen met de bewoners. We bewonderen we het buitenschilderwerk dat met onze hulp is gedaan en de prachtige tuin. Vanuit de groep zijn er mooie materialen gedoneerd voor fysiotherapie. Er worden allerlei spulletjes gekocht, gemaakt door de bewoners en daarna bezoeken we BIA, het dagbestedingsproject op hetzelfde terrein. We nemen afscheid en vertrekken naar de Boudhanathstupa, de grootste stupa van Nepal. Hier zie je veel Tibetanen hun religie beleven, de stupa ligt ook op de handelsweg naar Tibet.



Op zondag beginnen we met een presentatie van EFF, Education First Foundation. Maya vertelt over het studiebeurzenprogramma. Een deel van de groep gaat met veldwerkers Gautam, Bimal en Sunita op huisbezoek bij families met kinderen uit het project. De rest vertrekt naar de Swayambounathtempel, oftewel Monkeytempel. De gezinsbezoeken zijn indrukwekkend. De groep moet wel even slikken als ze zien hoe sommige gezinnen leven, maar zonder de hulp van EFF zou het nog moeilijker gaan en zouden deze kinderen niet naar school kunnen. De Monkeytempel is ook zeker een bezoek waard.



Op maandag 26 oktober gaan we richting Dhading. Het is een hele belevenis om over de highway richting het westen te gaan. We stoppen voor koffie bij Hamlet en bij een hangbrug over de rivier. Daarna rijden we naar onze lodge, het Shreeban Nature Camp op een van de mooiste plekken die ik ken. In de middag staat ook nog een wandeling in de omgeving op het programma.



Op dinsdag hebben we wel een beetje pech, het regent, maar we gaan gewoon wandelen. Het is een flinke, prachtige trip naar het daycareentrum, waar vanwege festivaltijd en regen maar één kind is. De lunch wordt op de motor vanuit de lodge naar het centrum gebracht. Lekker nat, maar voldaan komen we aan het eind van de middag terug.





De volgende dag rijden we terug naar Kathmandu, nadat we nog even hebben gekeken hoe roksi gemaakt wordt in Nepal. We bezoeken we onderweg nog een blindenschool en een wineresort waar we lunchen. 's Avonds na het diner gaat een deel van de groep nog naar de Electric Pagode waar we met veel plezier met zijn allen van één waterpijp genieten.



Inmiddels is het alweer donderdag 30 oktober. We gaan naar Pashipatunath, de grootste heilige tempel voor de Hindu's in Kathmandu. Het is ook de plek waar de lijkverbrandingen gehouden worden. We aanschouwen alle rituelen en wandelen er rond tussen alle heiligdommen.



Voor wie wil, is er nog een bezoek mogelijk aan het leerbedrijf van Maya's man BJ. Het is een klein bedrijf waar vier werknemers aan het werk zijn, er worden nu tassen gemaakt. En er worden ook tassen en riemen gekocht door de groep. We lopen vanaf hier naar het huis van de familie Wasti. Radhika laat ons zien hoe we samen Dal Bhat gaan maken. Zoals overal in Nepal zijn er ook toezichthouders.



31 oktober regent het nog steeds. We gaan eerst op bezoek in het koninklijk paleis. Hier heeft de oudste zoon van koning Birendra 2001 zijn familie uitgemoord. Er doen allerlei theorieën de ronde: een verboden huwelijk, drugsgebruik..... Het was in elk geval het begin van het eind van de monarchie. Na het bezoek vertrekken we via Sankhu naar Nagarkot. Voor de die-hards staan er nog een middagwandeling op het programma.



Ook de dag erna staat er een dagwandeling op het programma van Nagarkot naar Changunaryan. Hier is een festival, dus het is er heerlijk druk met allerlei rituelen. Donna is inmiddels ook aangekomen in Nepal en sluit aan bij het programma. We rijden door naar Bhaktapur. Hier maken we een paar prachtige wandelingen door de stad: s'avonds bij schemering, de volgende ochtend tijdens het ontwaken van de stad en na het ontbijt.



Op zondag 2 november rijden we terug naar Kathmandu. Een deel van de groep doet 's middags nog een klankschalen-sessie. Om zes uur verzamelen we bij Gaia, voor het laatste avondmaal. Maar eerst is er

een evaluatie en wordt Bharat namens de groep door Sjoerd toegesproken in een prachtige speech. Ook wij worden in het zonnetje gezet. Bij het eten sluiten Gautam en Maya van EFF aan.



Maandag 3 november vertrekken de meeste reizigers naar verschillende plekken om hun reis voort te zetten. Jorrit en Andrea hebben hun laatste ochtend in Kathmandu en met zijn vijven gaan we nog even lekker shoppen. Rond 12 uur komt Bharat ze ophalen bij het hotel en brengt ze naar het vliegveld. Het was wederom een hele fijne reis.

